

ΚΑΛΕΣΜΑ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ & ΘΕΣΕΩΝ για ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ & ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ

Μάιος 2020

Συναδέλφισσα, συνάδελφε

Η πρωτόγνωρη παγκόσμια κρίση – πανδημία, που βιώνουμε σαν κοινωνία και σαν εργαζόμενοι, δημιουργεί νέα δεδομένα για όλους μας, σαν εργαζόμενους στα ΕΛΠΕ, αλλά και σαν πολίτες αυτής της χώρας.

Η επίθεση που δέχονται τα εργατικά δικαιώματα με τους αντεργατικούς νόμους που ψήφισε η κυβέρνηση, πριν από το ξέσπασμα της Πανδημίας, θα ενταθεί και θα γενικευθεί με την οικονομική κατάρρευση που γεννάνε τα μέτρα καταπολέμησης του Κορονοϊού, κρίση που επηρεάζει όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Αυτή η επίθεση, έρχεται να προστεθεί σε όσα βιώνουμε ως εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ, αλλά και ως πολίτες αυτής της χώρας, με τις μνημονιακές πολιτικές της τελευταίας 10ετίας, του ξεπουλήματος της Δημόσιας Περιουσίας, όπως Λιμάνια, αεροδρόμια, ΟΣΕ, ΔΕΣΦΑ κλπ. και συνεχίζουν με ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ, που έχουν πλήξει βανάουσα το κοινωνικό κράτος, τα δημόσια αγαθά, τη μισθωτή εργασία, ακόμα και την ίδια μας την Αξιοπρέπεια και την Ανεξαρτησία σαν χώρα.

Πολιτικές με τις οποίες ο λαός μας αποτέλεσε, για τους εμπνευστές και τους εγχώριους εκφραστές των μνημονιακών πολιτικών, ένα πειραματόζωο, με μοιραία κατάληξη την ισοπέδωση εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και τη βίαιη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού. Η «θεραπεία» τους δεν οδήγησε ποτέ στην ανάρρωση, αλλά σε περαιτέρω καταστροφή και σήψη.

Αυτές τις πολιτικές θέλουν να συνεχίσουν και δεν το κρύβουν!!!

Δεν χωράει στην λογική τους το κοινωνικό κράτος και το κράτος δικαίου. Προτεραιότητα για αυτούς έχει η ανάπτυξη των αγορών, των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων και των τραπεζών, αγνοώντας την ανάγκη και ταυτόχρονα δικαίωμα των πολιτών για Ζωή.

Απέναντι σε όλα αυτά, έχουμε ένα συνδικαλιστικό κίνημα βαθιά πληγωμένο, εξαρτημένο και καθοδηγούμενο από κομματικούς μηχανισμούς, διχασμένο και διαιρεμένο και κατ' αυτόν τον τρόπο εύκολα ελεγχόμενο και αδύναμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών.

Επιμέρους ενέργειες αλλά και προσωπικές διαδρομές κάποιων «ηγεσιών» αξιοποιήθηκαν επικοινωνιακά και χρησιμοποιήθηκαν από τους κονδυλοφόρους και τους τηλεαστέρες προκειμένου το Συνδικαλιστικό Κίνημα να απαξιωθεί στη συνείδηση των εργαζόμενων. Η αποστροφή των νέων ανθρώπων σε ότι έχει να κάνει με την εμπλοκή τους στα κοινά έχει γενικευθεί.

Οι κομματικοί «παράγοντες» και μηχανισμοί οργιάζουν ατιμώρητοι και κραταιοί, σε ένα ζοφερό περιβάλλον ανεργίας, φτώχειας ακόμα και εξαθλίωσης, που οι ίδιοι, εργοδότες και κυβερνώντες, δημιούργησαν. Η αδιαφάνεια η καθεστωτική και κομματική αντίληψη, οδήγησαν στην απαξίωση και σε μεγάλο βαθμό στην ακύρωση, του μοναδικού όπλου που διαθέτουμε. Μας θέλουν αιχμάλωτους ενός συστήματος που δεν θα μπορούμε να πολεμήσουμε, αφού θα μας έχουν διαβρώσει από μέσα..

Ο κάθε πολίτης, ο κάθε εργαζόμενος οφείλει να αντιληφθεί ποια είναι τα προσωπικά και ποια τα κοινωνικά του συμφέροντα. Να αρνηθεί τη δουλοπρέπεια, τη φοβία του και την αναζήτηση πλάγιων δρόμων που του προτείνουν, να ανυψωθεί ως άνθρωπος και να ζητήσει αποφασιστικά ουσιαστική συμμετοχή και δικαίωμα στη ζωή.

Επειδή όμως πέρα από τις διαπιστώσεις, πρέπει να έχουμε και λύσεις να προτάξουμε έτσι ώστε να σπάσει αυτό το νοσηρό κλίμα..

Εμείς λέμε πως το Σωματείο μας, είναι η ασπίδα και συνάμα το όπλο των εργαζομένων μπροστά στην επίθεση που εντείνεται. Έχουμε χρέος να συμβάλλουμε στην αναμόρφωση του συνδικαλιστικού κινήματος. Έχουμε χρέος να σταματήσουμε την αποστροφή της νέας γενιάς, ευελπιστώντας στη συνέχιση με ξεκάθαρες αρχές και αξίες.

Εμείς λέμε πως ο διαπλεκόμενος συνδικαλισμός είναι συνυπεύθυνος στη διάλυση εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Αντίθετα το Σωματείο οφείλει να εργαστεί για τη συστράτευση δυνάμεων με στόχο την

προώθηση των αναγκαίων ριζικών αλλαγών και μετασχηματισμών του αναπτυξιακού και παραγωγικού μοντέλου που απαιτούνται.

Εμείς λέμε πως δεν μας αφορούν επιμέρους ενέργειες, συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, προσωπικά παιχνίδια και επιδιώξεις «παραγόντων». Δεν μας εκπροσωπεί ό,τι μικρό και ευτελές πλήγωσε, απαξίωσε και συκοφάντησε θεσμούς, δυναμική και οράματα. Ο συνδικαλισμός των «μυστικών συναλλαγών», πρέπει να δώσει τη θέση του στο μαχόμενο, αγωνιστικό, διεκδικητικό συνδικαλισμό.

Εμείς λέμε πως πιστεύουμε και παλεύουμε για μαζική συμμετοχή, για δίκαιη και ουσιαστική εκπροσώπηση, για δημοκρατικές διαδικασίες, για πολυφωνία και συγκερασμό απόψεων στη λήψη αποφάσεων.

ΕΜΕΙΣ ΛΕΜΕ ΠΩΣ..... οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ έχουν ανάγκη από μια

Μαζική - Διεκδικητική - Αυτόνομη και Αδέσμευτη ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν εμείς, μια μεγάλη ομάδα εργαζομένων μέσα στα ΕΛΠΕ, παλιοί και νέοι, με ιστορία, εμπειρία, αλλά και διάθεση για προσφορά, αγωνιστικότητα, δυναμισμό, με σταθερές ιδεολογικές βάσεις αλλά και διαφορετικές αφητηρίες, χωρίς αφέντες, ηγέτες και αρχηγούς, **αποφασίσαμε να ενώσουμε δυνάμεις, να ενώσουμε αγώνες και να προχωρήσουμε στην Συγκρότηση μιας μεγάλης Ενωτικής Συνδικαλιστικής Συσπείρωσης δυνάμεων, που θα συνενώσει, θα συγκεράσει, θα συνθέσει και θα δημιουργήσει μια νέα δυναμική και ελπίδα στους εργαζόμενους.**

Μια **Συνδικαλιστική συσπείρωση**, με πρότυπο τις αρχές, τα πιστεύω και τους αγώνες, που παλεύουμε εδώ και χρόνια στα ΕΛΠΕ, οργανωμένα μέσα από τις παρατάξεις μας, όπου διαχρονικά συσπειρώνονται και συστρατεύονται, εργαζόμενοι με πολλές και διαφορετικές διαδρομές, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία συνθέτουν καθημερινά ένα ζωντανό, διαρκώς εξελισσόμενο μοντέλο συνδικαλισμού, που απέδειξε όλα αυτά τα χρόνια το πόσο δυναμικό, πόσο ωφέλιμο και αποτελεσματικό είναι, για το συμφέρον, τη δουλειά και τη ζωή όλων των συναδέλφων στα ΕΛΠΕ. Με κοινή συνισταμένη τη δίκαιη, δυναμική και αδιαπραγμάτευτη εκπροσώπηση των εργαζομένων, χωρίς αποκλεισμούς και ιδεοληψίες. Με όρους ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ και κοινής αποδοχής, έξω από την «δημοκρατία της κομματικής γραμμής» ή των κρυφών σχεδίων των όποιων μηχανισμών ή «σπουδαίων» παραγόντων.

Μια **Συνδικαλιστική συσπείρωση**, που είναι εδώ για να υπερασπιστεί, να αγωνιστεί, να διεκδικήσει.

Είναι εδώ για να αγωνιστεί για την αναβάθμιση του συνδικαλιστικού κινήματος στα ΕΛΠΕ και για να δώσει σε όλους τους συναδέλφους, νέους και παλιούς, τον απαραίτητο χώρο και τη δυνατότητα, να εκφραστούν και να δράσουν, ώστε να αντιστρέψουμε μαζί, μια και καλή, το κλίμα Εργατοπατερισμού, Αναξιοπιστίας, Αναξιοκρατίας και Απαξίωσης, που τόσο πολύ έχει πληγώσει και στοιχειώσει το συνδικαλιστικό μας κίνημα, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΛΠΕ.

Για αυτή τη **Συνδικαλιστική συσπείρωση**, απευθύνουμε κάλεσμα σε όλες τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους, ενεργούς συνδικαλιστές και μη, να ενημερωθούν, να προβληματιστούν, να αμφισβητήσουν δημιουργικά και καλοπροαίρετα έτσι ώστε να βρεθεί επιτέλους, ο κοινός τόπος έκφρασης καθώς αυτά που μας ενώνουν είναι απείρως περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν και να **ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΘΟΥΝ**.

Να τελειώσουμε μια και καλή με τον συντεχνιακό, κομματικό, πελατειακό και γραφειοκρατικό συνδικαλισμό.

Να αφήσουμε στην άκρη προσωπικές αγκυλώσεις και να συνθέσουμε από κοινού **ένα ισχυρό και αδιάσπαστο μέτωπο υπεράσπισης της ίδιας μας της ζωής.**

Στη σύγχρονη ιστορία όλες οι εργασιακές κατακτήσεις και διεκδικήσεις δεν έγιναν από καμία πολιτική ελίτ, παράγοντες-σωτήρες ή κόμματα. Έγιναν από τον αγώνα των εργαζομένων μέσα από αδέσμευτα Συνδικαλιστικά κινήματα και αυτά είναι το πρώτο και το τελευταίο μας Οχυρό.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ - ΜΕ ΟΛΕΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΕΝΩΤΙΚΑ – ΜΑΧΗΤΙΚΑ - ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

Τη **πρωτοβουλία** αυτή, στηρίζουν οι παρατάξεις **ΕΝΙΑΙΑ – ΕΝΩΤΙΚΗ, ΕΛΚΕ – ΕΛΠΕ, το ΣΚΕΕΠ** αλλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι με στόχο την ευρύτερη συσπείρωση των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ, την αλλαγή των αντιλήψεων και την αλλαγή πορείας και την ισχυροποίηση του Σωματίου, απέναντι στις ολοένα και πιο δύσκολες απαιτήσεις των καιρών.