

# ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ.

8 Γενάρη 2018

## Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΟΛΟΜΕΤΩΠΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΕ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στα πλαίσια της 3ης αξιολόγησης προχωρεί ένα ακόμα βήμα παραπέρα στην παραχώρηση βασικών κερδοφόρων επιχειρήσεων και υποδομών προς το ξένο και ντόπιο κεφάλαιο. Σε αυτό το σχεδιασμό εντάσσεται και η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ που σχεδιάζουν να ολοκληρώσουν τους αμέσως επόμενους μήνες.

Οι ιδιωτικοποιήσεις που συντελούνται στον κλάδο της ενέργειας τα τελευταία χρόνια, και οι οποίες επιταχύνονται αυτήν την περίοδο, αποτελούν μέρος της στρατηγικής της απελευθέρωσης της ενέργειας, μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ αυτήν την περίοδο. Είναι απαίτηση του μεγάλου κεφαλαίου, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στο κλάδο αλλά και διεθνώς. Το έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα τώρα, μετά την κρίση, να βρουν τα κεφάλαιά τους νέα κερδοφόρα πεδία δράσης.

Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να αποδεχτούν την άποψη ότι δήθεν «οι ιδιωτικοποιήσεις μπορούν να φέρουν οφέλη για τους εργαζόμενους του κλάδου και το λαό». Από την ιδιωτικοποίηση μόνο οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα έχουν να χάσουν. Η πείρα από τη ΔΕΗ αναδεικνύει ποιους έχει ωφελήσει. Οι μόνιμοι εργαζόμενοι μειώθηκαν κατά το ήμισυ μέσα σε μια δεκαετία ενώ οι μισθοί τους μειώθηκαν στα μισά. Οι νέοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται με ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, 8μηνες και 4μηνες συμβάσεις στους υπερβολάβους και με επιβολή ατομικών συμβάσεων εργασίας. Την ίδια στιγμή τα τιμολόγια ρεύματος αυξάνονται συνεχώς και τα φτωχά λαϊκά στρώματα αναγκάζονται να ζουν σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Αυτός είναι ο «εκσυγχρονισμός» που φέρνουν μαζί τους οι όποιες ιδιωτικοποιήσεις.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η ΝΔ και τα υπόλοιπα κόμματα που τάσσονται υπέρ της Ε.Ε., της καπιταλιστικής ανάπτυξης και του κεφαλαίου, συμφωνούν στις ιδιωτικοποιήσεις και είναι υπέρμαχοι της απελευθέρωσης. Μάλιστα διαγκωνίζονται για το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος διαχειριστής αυτής της πολιτικής. Τα μνημόνια άλλωστε από κοινού τα ψήφισαν και ήταν ξεκάθαρα για το τί προέβλεπαν για την απελευθέρωση της ενέργειας.

Υποκριτικά σήμερα οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ μέσα στα πρωτοβάθμια σωματεία σηκώνουν το λάβαρο της αντίστασης, ενώ ταυτόχρονα είναι υποστηρικτές της κυβερνητικής πολιτικής. Τα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ, μπορούν άραγε να προβάλλουν αντιστάσεις στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση, όταν αυτή τη στιγμή τα κόμματα τους συμφωνούν στο κύριο, την ιδιωτική επιχειρηματική δράση στον τομέα της ενέργειας και την πλήρη απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση;

Παραπλανητικά, κάνουν κριτική ότι το τίμημα για τα κρατικά ταμεία που κοστολογήθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό του 2018, είναι μικρό, αφήνοντας περιθώρια στη λογική ότι αν πιάσουμε καλύτερη τιμή ας πουλήσουμε. Η κριτική της ΝΔ προς το ΣΥΡΙΖΑ και η μοναδική τεχνητή διαφοροποίηση είναι ότι καθυστερούν να ολοκληρώσουν την πλήρη απελευθέρωση!

Τα στελέχη της ΣΚΕΕΠ (ΠΑΣΚΕ), τι εννοούν όταν λένε ότι το σημερινό σχήμα πρέπει να διατηρηθεί χωρίς αλλαγές. Δηλαδή, ιδιωτικοποιημένα ΕΛΠΕ, με «δημόσιο» έλεγχο. Αλήθεια, τα ΕΛΠΕ σήμερα που έχει μερίδιο το δημόσιο, λειτουργούν για το καλό της κοινωνίας; Για να παρέχουν φθηνή ενέργεια στο λαό; Για να διασφαλίζουν την ενεργειακή ασφάλεια; Ή μήπως για την κερδοφορία των μετόχων;

Όλοι οι παραπάνω συμφώνησαν με τη «λίγη» ιδιωτικοποίηση, συμφώνησαν να βάλουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα και τώρα μεμψιμοιρούν για τη τελειωτική πράξη της πλήρους ιδιωτικοποίησης...

Είναι γνωστή η τακτική που ακολουθεί ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός. Ψηφίζει και στηρίζει πάντα με συνέπεια όλες αυτές τις κατευθύνσεις κατ' απαίτηση της εργοδοσίας και των επιχειρήσεων, και ενίοτε «οργανώνουν» δήθεν και κάποιες κινητοποιήσεις για να αποπροσανατολίζουν από τις διαχρονικές τους ευθύνες. Ακόμα, στήνουν καβγάδες και αλληλοκατηγορούνται, με στόχο τον αποπροσανατολισμό των εργαζομένων από τα κύρια και σοβαρά προβλήματα, ενώ παράλληλα τους χαρακτηρίζει ο καιροσκοπισμός και η ιδιοτέλεια, αλλάζοντας χρώματα και παρατάξεις σαν τους χαμαιλέοντες.

Εμείς σαν παράταξη δεν ανακατευόμαστε σε αυτούς τους σκυλοκαβγάδες, και στα καλέσματα ενότητας των παρατάξεων στο όνομα της αντιμετώπισης του προβλήματος, που στόχο έχουν τελικά την καρέκλα μαζί με τη χειραγώγηση για να περνάν τα σχέδια της εργοδοσίας χωρίς να ανοίγει μύτη.

Το Αγωνιστικό Μέτωπο καλεί τους εργαζόμενους να μην δείξουν καμία εμπιστοσύνη σε αυτές τις δυνάμεις που τόσα χρόνια έχουν βάλει πλάτη να προχωρήσουν μια σειρά από μέτρα, που μόνο δεινά έχουν φέρει για τους εργαζόμενους. Να τους γυρίσουν την πλάτη και να οργανώσουν την πάλη τους σε γραμμή σύγκρουσης με την εργοδοσία και το κεφάλαιο, να δυναμώσει η ταξική γραμμή μέσα στο κίνημα, η πάλη για την κοινωνικοποίηση των βιομηχανιών της ενέργειας, με αποκλειστική κρατική δραστηριότητα, που θα υπηρετεί και θα καλύπτει τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.

Να μην υπάρξει κανένας εφησυχασμός ότι η αποκρατικοποίηση μπορεί να φέρει οφέλη για τους εργαζόμενους του κλάδου και το λαό. Να μην περάσει η λογική της δήθεν διαπραγματεύσεως, των δήθεν εγγυήσεων για τους εργαζόμενους που μπορεί να υποσχεθεί η κυβέρνηση και η εργοδοσία. Δεν τους εμπιστευόμαστε!! Χρειάζεται αγωνιστική απάντηση ενάντια σε όσα μας ετοιμάζουν. Να παλέψουμε όχι μόνο να μπει ένα φρένο στα νέα μέτρα αλλά να ανοίξουμε το δρόμο, να αποτελέσει η ενέργεια κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.

Σε αυτά τα πλαίσια, στο ΔΣ του ΠΣΕΕΠ και στο Γενικό Συμβούλιο που ακολούθησε, ψηφίσαμε υπέρ των κινητοποιήσεων, χωρίς όμως να δίνουμε λευκή επιταγή στη διοίκηση, γιατί διαφωνούμε στο περιεχόμενο και στον προσανατολισμό της πάλης, των αιτημάτων και του στόχων που πρέπει να έχει το κίνημα.

**ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ**