

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ

στα ΕΛ.ΠΕ.

Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας
Στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις

28 Απρίλη 2017

Ήταν 1^η Μάη του 1886 όταν 80.000 εργάτες διαδήλωναν στους δρόμους του Σικάγο διεκδικώντας την καθιέρωση του 8ώρου και καλύτερες συνθήκες δουλειάς. Στο πλευρό τους βρίσκονταν οι εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες που απεργούσαν ταυτόχρονα σε όλες τις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, στον κοινό αγώνα για το 8ωρο, ενάντια στο καθεστώς της ξέφρενης εκμετάλλευσής τους. Τις επόμενες μέρες, οι απεργοί του Σικάγο ήρθαν αντιμέτωποι με τις σφαίρες της αστυνομίας που κατέληξαν σε πολλούς νεκρούς, δεκάδες τραυματίες, εκατοντάδες συλληφθέντες και 8 από τους ηγέτες της εξέγερσης καταδικασμένους. Οι τέσσερις από αυτούς κρεμάστηκαν «για παραδειγματισμό» κι ένας ακόμα αυτοκτόνησε στη φυλακή.

Αυτή η εξέγερση, αυτή η θυσία των εργατών αποτέλεσε σημαντική συμβολή στη συγκρότηση της εργατικής τάξης σε όλες τις χώρες, τη συνειδητοποίηση του κεντρικού ρόλου της στην κοινωνία, της δύναμής της όταν οργανώνεται και δρα ενωμένη στους κοινούς της στόχους. Γι' αυτό και μερικά χρόνια αργότερα καθιερώθηκε η 1^η Μάη ως παγκόσμια εργατική γιορτή, **ημέρα απεργίας και κινητοποίησης** για τις εργατικές διεκδικήσεις, για την κοινωνική απελευθέρωση, για την ειρήνη σε όλον τον κόσμο. Από τότε μέχρι και σήμερα, η Εργατική Πρωτομαγιά εμπνέει την εργατική τάξη και αποτελεί αγκάθι για τους καταπιεστές της. Έχει συνδεθεί με τους αγώνες και τις θυσίες και του δικού μας λαού, με σταθμούς το ματωμένο Μάη του 1936 και του 1944.

Σήμερα, οι εργαζόμενοι κι ο λαός της χώρας μας βρίσκονται στο επίκεντρο μιας άγριας επίθεσης που έχει στόχο να ξεριζώσει και την τελευταία κατάκτηση, να αμφισβητήσει κάθε δικαίωμα. **Να μετατρέψει τους εργαζόμενους σε σύγχρονους δούλους**, εργαλεία στη διάθεση της εργοδοσίας όσο, όπως και όποτε θέλει, με μισθούς πείνας, με απάνθρωπους όρους, χωρίς καμία εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειάς τους. **Κατακερματισμένους**, χωρίς οργάνωση, χωρίς συλλογική συνείδηση, ηττοπαθείς και φοβισμένους, αδύναμους να αντισταθούν στην πολιτική της εξαθλίωσης.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η φετινή Εργατική Πρωτομαγιά πρέπει να γίνει αρχή για να ξανασταθούμε οι εργαζόμενοι στα πόδια μας, να ανασυγκροτηθούμε, **να ξαναπάρουμε τη ζωή μας στα δικά μας χέρια. Όστε να αντιμετωπίσουμε το νέο κύμα επίθεσης, το νέο πακέτο μέτρων** που θα συμφωνήσουν κυβέρνηση και «δανειστές» για να προστεθούν στα προηγούμενα. **Όστε να ανατρέψουμε τους πολεμικούς σχεδιασμούς που απειλούν τη ζωή μας**, όπως και τη ζωή όλων των λαών στον πλανήτη. **Όστε να βάλουμε τέλος στην εμπλοκή και της δικής μας χώρας στις πολεμικές κινήσεις στην περιοχή**, στη μετατροπή της σε ένα χωράφι-ορμητήριο για αυτούς που αναζητούν στον πολεμικό τους ανταγωνισμό τη διέξοδο στην αγιάτρευτη κρίση του συστήματός τους. Τους ίδιους που μας κλέβουν το ψωμί και μας προορίζουν να θυσιαστούμε για τα συμφέροντά τους.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

**ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ!
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ!**