



ΣΚΕΕΠ

26.04.2017

«Θα έρθει η μέρα που η σιωπή μας θα είναι πιο δυνατή από τις φωνές που καταπνίγεται σήμερα»

Το μνημείο στους μάρτυρες του Σικάγου έχει το παραπάνω κείμενο σαν επιγραφή στη βάση του.

Σε λίγες μέρες οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο θα τιμήσουν την Εργατική Πρωτομαγιά. Την θυσία των λίγων για τα δικαιώματα των πολλών. Την θυσία του προσωπικού συμφέροντος για την προαγωγή και προάσπιση των συμφερόντων του συνόλου. Δεν υπάρχει πιο επίκαιρη συγκυρία από την σημερινή όπου ο εργαζόμενος κόσμος είναι στο στόχαστρο των συμφερόντων που λυμαίνονται την παγκόσμια οικονομία και δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό πολύ δε περισσότερο για την όποια αδιαφορία.

Η φετινή Εργατική Πρωτομαγιά βρίσκει τους εργαζόμενους και το λαό της χώρας μας αντιμέτωπους με άλλο ένα κύμα επίθεσης στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις του. Η κυβέρνηση καλλιεργώντας ψεύτικες ελπίδες ότι βγαίνουμε από την κρίση, συνεχίζει την κοροϊδία προκαλώντας έτσι τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που βιώνουν καθημερινά τον εργασιακό τους Γολγοθά με μισθούς των 500 ευρώ, με ατομικές συμβάσεις και με κάθε είδους μορφής ευέλικτης απασχόλησης. Είναι δε στην τελική ευθεία η διαπραγμάτευση για το πακέτο της περιβόητης 2^{ης} αξιολόγησης που περιλαμβάνει το αφορολόγητο, τις νέες μειώσεις στις συντάξεις, τα νέα εμπόδια στην συνδικαλιστική δράση, ανεξάρτητα πότε τελικά θα νομοθετηθούν. Είναι το γνωστό παιχνίδι που η κυβέρνηση ξέρει και παίζει πολύ καλά με σκοπό να αποσπάσει τη συναίνεση και την ανοχή του λαού στη νέα επίθεση που έρχεται σε βάθος χρόνου.

Η ανάπτυξη που προσδοκούν δεν αφορά τους εργαζόμενους. Αφορά τους τραπεζίτες, τους επιχειρηματίες, αυτούς που επιδιώκουν μεγαλύτερο μερίδιο από τις αγορές, αλλά και από τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας ακόμη και αν αυτό προϋποθέτει το ξαναχάραγμα των συνόρων και το αιματοκύλισμα των λαών.

Γι' αυτό καμία αναμονή, καμία ανοχή!

Μπροστά σε αυτή τη νέα κρίση αναλήθειας της κυβέρνησης, ο μόνος μας δρόμος είναι αυτός του ΑΓΩΝΑ. Η Εργατική Πρωτομαγιά, για άλλη μια φορά, γίνεται η σημαία αυτού του αγώνα μας, γίνεται ο φωτεινός "φάρος" και "οδηγός" μας.

Παλεύουμε για δουλειά για όλους, με πλήρη δικαιώματα στη βάση των σύγχρονων αναγκών μας, προχωράμε μπροστά για το μέλλον που μας ανήκει.

ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΣΚΕΕΠ