



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

PANHELLENIC UNION OF EMPLOYEES IN HELLENIC PETROLEUM
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

www.pseep.gr

Αρ. Απόφ. 17002/60 - Αρ.Τροπ 90/13 - ΕΙΔ. 2168

Αρ. Πρωτ : ...387...

Ασπρόπυργος 23/11/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Αυτό που όλοι απευχόμασταν, τελικά συνέβη.

Η τρομοκρατία του Ισλαμικού κράτους δεν μας χτύπησε απλά την πόρτα, είναι ήδη στο σπίτι μας. Τα τελευταία τραγικά γεγονότα στο Παρίσι έρχονται να επιβεβαιώσουν με τον χειρότερο τρόπο, όλα όσα φοβόμασταν αλλά δυστυχώς τα περιμέναμε ως φυσική εξέλιξη των όσων συμβαίνουν χρόνια τώρα.

Εδώ και δεκαετίες το παγκόσμιο οικονομοπολιτικό κατεστημένο, στα πλαίσια μιας καλοστημένης γεωπολιτικής σκακιέρας, εξέθρεψε μισάνθρωπες λογικές και στην ουσία άφηνε για δικό τους καταρχήν συμφέρον, να εκκολαφθεί το αυγό του φιδιού. Το φίδι λοιπόν εκκολάφθηκε και τώρα δαγκώνει όχι αυτούς που κέρδισαν και κερδίζουν από αυτό, αλλά ανθρώπους που απλά ζούσαν τη ζωή τους, μεγάλωναν τα παιδιά τους, ευελπιστούσαν σε ένα καλύτερο μέλλον.

Η εύκολη αλλά και η πιο προσοδοφόρα για μερικούς λύση, θα ήταν μια de facto δαιμονοποίηση μιας ολόκληρης κουλτούρας, ενός άλλου τρόπου ζωής και ολόκληρων λαών, παραγνωρίζοντας το γεγονός πως αυτοί που θα δαιμονοποιούσαμε, ήταν και οι πρώτοι που βίωσαν την κτηνωδία και τη βαρβαρότητα που πηγάζει από το άθλιο προσωπείο του φανατισμού.

Πρέπει όλοι να καταδικάσουμε κατηγορηματικά τέτοιες τυφλές εγκληματικές ενέργειες.

Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από όλα όσα εσχάτως ζούμε ως πολίτες μιας Ευρώπης των τραπεζιτών και της λιτότητας με πολλά και δισεπίλυτα κοινωνικά προβλήματα είναι τεράστιος.

Είναι πολύ εύκολο και έχει συμβεί και στο παρελθόν, εν μέσω φόβου που απλώνεται επικίνδυνα στις κοινωνίες μας, να απολέσουμε ότι ορίζει τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, αλλά επίσης είναι πολύ εύκολο να ξεχάσουμε πως ότι εμείς μέχρι τώρα απολαμβάνουμε είχε στηριχθεί στις πλάτες αυτών που τώρα τους τσακίζει ο πόλεμος και η πείνα.

Η αποικιοκρατική Ευρώπη δρέπει δυστυχώς τώρα τους καρπούς του μίσους που αυτή έσπειρε, με τα όπλα που αυτή πουύλησε, από κάποιους που αυτή ορφάνεψε και όπλισε με μίσος.

Το να αλλάξουμε όμως τα γεγονότα του παρελθόντος δεν είναι εφικτό. Αυτό που είναι εφικτό είναι κατ' αρχήν, να μην επιτρέψουμε στο φόβο να κυριαρχήσει στις κοινωνίες μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο όπλο στα χέρια των οπαδών του μίσους και του πολέμου από αυτό. **Να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να μας επιβάλλει τον διαχωρισμό, το μίσος, το ρατσισμό.**

Να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στη ζωή για όλους τους ανθρώπους. Το μίσος φέρνει μίσος και η βία γεννάει βία.

Από σήμερα και πέρα δεν είμαστε όλοι μόνο Γάλλοι. Δεν είμαστε όλοι μόνο Σύριοι, Παλαιστίνιοι, Κούρδοι. Δεν είμαστε όλοι μόνο Αμερικανοί, Ισραηλινοί, Ιάπωνες.

Από σήμερα ας είμαστε επιτέλους όλοι Άνθρωποι.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΟΦΘΑΛΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΚΡΟΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ