



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσα, συνάδελφε

Την Κυριακή καλούμαστε να εγκρίνουμε ή όχι την τελευταία χρονικά πρόταση των δανειστών ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με την Ελληνική Κυβέρνηση.

Ακόμα και αν το ερώτημα που τίθεται στο ψηφοδέλτιο είναι ξεκάθαρο στο τι ακριβώς αφορά, μια βαθύτερη ματιά μας δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε την ευρύτερη εικόνα που διαφαίνεται.

Το ακόμα κρατιό μιντιακό κατεστημένο, ως γνήσιος εκφραστής της νεοφιλελεύθερης και νεοκαπιταλιστικής βορειοευρωπαϊκής ιδεοληψίας, προσπαθεί πάλι να επιβάλλει ψευτοδιλήμματα, αναχρονισμούς, γνήσια εργοδοτικά και αντεργατικά συμφέροντα.

Το κάνει με έναν τρόπο ξεδιάντροπο και φαύλο, δείχνοντάς μας πως οι εντολοδόχοι και οι χρηματοδότες τους, παίζουν τα ρέστα τους. Ποντάρουν στην εξαπάτηση, στο διχασμό και την εξόντωση κάθε γνήσιας και ξεκάθαρης λαϊκής εντολής ενάντια σε κάθε έννοια δικαίου, ελεύθερης σκέψης και πράξεων, απέναντι σε κάθε σταγόνα Δημοκρατίας.

Οι τραγικές εικόνες που αντικρίζουμε όλοι μας πλέον, συνταξιούχων και μισθωτών να συνωστίζονται σε ουρές μπροστά στα ΑΤΜ, έρχονται να προστεθούν στις ουρές των συνανθρώπων μας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας, μπροστά από τα συσσίτια της εκκλησίας και φιλανθρωπικών οργανισμών, μπροστά από τον ΟΑΕΔ, μπροστά από Εφορίες και καταστήματα της ΔΕΗ. Ευθύνη φυσικά για όλα αυτά που βιώνουμε ως λαός, έχει και η σημερινή κυβέρνηση που ανέχτηκε την παρελκυστική τακτική της Υπερκυβέρνησης των Βρυξελλών έτσι ώστε να έχει βυθιστεί ένα ολόκληρο κράτος σε ένα ιδιότυπο καθεστώς «μετενέργειας». Ευθύνες όμως, δυσανάλογα μεγαλύτερες, έχουν όλες αυτές οι πολιτικές δεκαετιών που κατέλυσαν σταδιακά εργατικά, πολιτικά και δημοκρατικά μας δικαιώματα, καλλιεργώντας συστηματικά και πολλές φορές απροκάλυπτα την υποτέλεια, τον ραγαδισμό και την κακώς εννοούμενη ατομικότητα.

Η θεωρία της «αριστερής παρένθεσης» είναι πλέον ξεκάθαρο πως είχε εξαρχής σαφές χρονοδιάγραμμα με αρχή, μέση και τέλος. Επανεκαμψαν λοιπόν στο σύνολό τους όλοι οι μνημονιακοί «γκαουλάιτερς» και διεκδικούν για μια ακόμα φορά τη νομή της εξουσίας αλλά με την λανθάνουσα έννοια του όρου, μιας και η πραγματική εξουσία είχε παραδοθεί από καιρό σε αυτούς που χρηματοδοτούσαν τη φτώχια μας.

Εμείς λοιπόν ως λαός κυρίαρχος και υπεύθυνος, ως λαός με πλήρη συνείδηση της Ιστορίας του αλλά και των σφαλμάτων που αντικειμενικά έχει πράξει, οφείλουμε να επαναδιατυπώσουμε τις σταθερές μας αξίες και την Ευρωπαϊκή μας προοπτική. Αλλά σε ποια Ευρώπη;

Σε μια Ευρώπη των λαών και όχι των αγορών.

Σε μια Ευρώπη της αλληλεγγύης και όχι των διαχωρισμών.

Σε μια Ευρώπη της Δημοκρατίας και όχι της ηγεμονίας.

Σε μια Ευρώπη αξιών, σεβασμού, ανθρωποκεντρική και δίκαιη.

Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα του δημοψηφίσματος, αυτή είναι και η επιλογή που ως λαός καλούμαστε να πάρουμε.

Λέμε ΟΧΙ σε κάθε μνημόνιο από όπου και αν προέρχεται.

Λέμε ΟΧΙ σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της Ευρώπης που πραγματικά θέλουμε και αξίζουμε.

Λέμε ΟΧΙ στο διχασμό, στις αντεγκλήσεις, στην παραπληροφόρηση.

Σεβόμαστε τη διαφορετικότητα στη σκέψη και την ελευθερία στην επιλογή.

ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ

ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ